

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Zelfkennis

“Wat er in je eigen leven aan mogelijkheden is, moet je proberen tot uitdrukking te brengen en dan leef je met het leven van deze aarde, dan vervul je haar bedoeling.

Het leven van deze aarde is in jou aanwezig, net als het goddelijke leven, maar het is een ander leven. Het leven van deze aarde ligt in jouw hart, in jouw innerlijk, in jouw gevoel en in jouw denken. Als je daar werk van maakt, geef je een uitdrukking aan je eigen specifieke zijn, aan wat er werkelijk in jou is en misschien alleen maar in jou.

Wanneer je dit gaat doen, kan het niet anders dan dat je botst met andere mensen tenzij je een begrip hebt van die andere mensen, maar daar begint men normaal niet mee. Normaal begint men met het begrip van zijn eigen leven en niet met een begrip van het leven van anderen. Door in het begrip van je eigen leven te komen, zal je stilaan begrip krijgen van het leven van anderen.

Probeer het zo te zien: hoe meer begrip je krijgt van je eigen leven, hoe meer begrip je krijgt van de levens van de anderen want dat gaat samen. Maar jouw leven en het begrip van jouw leven komt eerst. Dus naargelang je tot zelfkennis komt, zal jouw kennis van de anderen volgen en ga je meer en meer begrijpen van deze aarde, van de andere mensen, van de toestanden op deze wereld.

Wat in het klein gebeurt in je eigen leven, zal ook duidelijk worden in het grote leven om je heen. Dan is het zo dat je steeds meer naar de diepte van je eigen leven kan evolueren en dat je bijgevolg steeds meer gaat zien in de wereld rond je, want dat gaat samen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 10: ‘Emancipatie’) © Mayil.com

Datum: ___/___/_____

Morya Levenslessen nr. 179